

Τα δικαιώματα των ζώων

Από τα ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη και αποτελούν το ζωικό βασίλειο άλλα είναι άγρια και ζουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον και άλλα είναι ήμερα, ζουν κοντά στον άνθρωπο και γι' αυτό λέγονται κατοικίδια. Αυτά συνυπάρχουν με τον άνθρωπο και συμβιώνουν μαζί του. Άλλα του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εργασίες, άλλα τη συντροφιά και την προστασία τους, ενώ άλλα εκτρέφονται και προορίζονται για τη διατροφή του.

Όλα έχουν εγγενή αξία, όπως δήλωσε ο φιλόσοφος Τομ Ρέιγκαν, και άρα έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Τα άρθρα της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των ζώων τα περιγράφουν αναλυτικά. Ειδικότερα, ορίζουν πως κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά! Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στον φυσικό του χώρο, χωρίς να του στερείται η ελευθερία του, ούτε και να γίνεται αντικείμενο πειραμάτων για ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Τα κατοικίδια πρέπει να ζουν με τον ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος τους και ο χρόνος ζωής τους να είναι αυτός που ορίζει η φυσική τους μακροβιότητα, χωρίς να εγκαταλείπονται. Αυτά που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο πρέπει να παρέχουν εργασία που να έχει διάρκεια και ένταση σε λογικά πλαίσια, να τρέφονται σωστά και να ξεκουράζονται υποχρεωτικά. Αυτά που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους και να θανατώνονται χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας. Κανένα ζώο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διασκέδαση του ανθρώπου σε διάφορα θεάματα. Η θανάτωση μεμονωμένου ζώου είναι βιοκτονία και αγέλης ζώων γενοκτονία και έγκλημα απέναντι στο είδος τους. Ακόμα και στο νεκρό σώμα ενός ζώου επιβάλλεται σεβασμός.

Στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των ζώων γίνεται λόγος και για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν η κυβέρνηση κάθε κράτους και τα ΜΜΕ να τα προστατεύουν. Η μεν πρώτη πρέπει να κατοχυρώσει τα δικαιώματα τους με κατάλληλη νομοθεσία, τα δε Μέσα να ενημερώνουν και να προβάλλουν τα δικαιώματά τους και να αποφεύγουν να παρουσιάζουν σκηνές βίας με θύματα ζώα.

Η συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα

Η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων και η στενή σχέση που μπορούν να αναπτύξουν είναι καταγεγραμμένη από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Αυτό μαρτυρούν και πλήθος λογοτεχνικών έργων, πεζού και ποιητικού λόγου, που προβάλλουν αυτή τη σχέση και τα αμφίδρομα συναισθήματα που δημιουργούνται. Σε διηγήματα, μυθιστορήματα, παραμύθια και μύθους

παρουσιάζονται να πρωταγωνιστούν ζώα που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων.

Ωστόσο, η συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα δεν ήταν πάντοτε αυτονόητα καλή. Σε παλαιότερες εποχές αποτελούσαν απλά αντικείμενα που αντιμετωπιζόνταν συχνά υποτιμητικά, χωρίς ίχνος σεβασμού. Για παράδειγμα, στην εποχή του Περικλή ο Πλούταρχος κρίνει υποτιμητικά όσους φροντίζουν ζώα και μοιράζουν εκεί την αγάπη τους που θα έπρεπε να προορίζεται για τους ανθρώπους, ενώ στη ρωμαϊκή εποχή διατυπώθηκε η γνωστή φράση: « Εἰς θηρίας καταναλίσκοντας ἄνθρωποις ὀφειλόμενον», δηλαδή «φροντίζουν ζώα, ενώ άνθρωποι πεθαίνουν». Στον Μεσαίωνα τα ζώα υπέμεναν πολλά βασανιστήρια, ενώ την περίοδο του Διαφωτισμού, αν και υπήρχαν φωνές υποστήριξης των ζώων, σε γενικές γραμμές τα ζώα δεν αντιμετωπιζόνταν με αξιοπρέπεια.

Σήμερα, παρά τις λίγες περιπτώσεις κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώων, οι άνθρωποι σεβόμαστε τα δικαιώματά τους, εφαρμόζουμε τους κανόνες ευζωίας, τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε. Ευαισθητοποιούμαστε και δρούμε για τα απειλούμενα είδη. Οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και να μην τα θυσιάζουμε στο βωμό του κέρδους. Η στάση αυτή δεν απορρέει μόνο από τη σχέση αλληλεξάρτησης που έχουμε με αυτά, αλλά και από την πεποίθηση ότι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στα ζώα είναι δείγμα για το επίπεδο **πολιτισμού** της κοινωνίας μας.

Τα ζώα δε συμβάλλουν μόνο στην ισορροπία του οικοσυστήματος, αλλά και στη δική μας πνευματική, ηθική και ψυχική ισορροπία. Μπορούμε και πρέπει να συνυπάρχουμε με αυτά! **Είναι φίλοι μας!**

ΠΗΓΕΣ

<http://el.wikisource.org/wiki/>

<https://el.wikipedia.org/wiki/>

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου ανάγνωσαν κείμενα που ανθολογούνται στο σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Ενότητα «Οι φίλοι μας τα ζώα». Συζήτησαν για τα ζώα, τα δικαιώματά τους και τη σχέση τους με τους ανθρώπους. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν μέσα στη σχολική τάξη τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα βιώματά τους από τα δικά τους κατοικίδια.

Αφού αναζήτησαν στο διαδίκτυο τη Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων, προχώρησαν στη δημιουργία ενός κειμένου σχετικού με το θέμα, το οποίο συνόδευσαν με μία ζωγραφιά που εκφράζει τη σχέση προστασίας και αγάπης που οφείλουμε να δείχνουμε προς αυτά.